

Protestantse Gemeente in Hoogvliet
najaar 2020

Het goede leven
Bloeien in Gods licht



Ik zal er zijn

wees niet bang, zegt God de vader
voor de dag die komen gaat
ook al lijkt het of de wereld
om je heen is dolgedraaid
dwars door alle zorg en pijn
wees niet bang: Ik zal er zijn!

wees niet bang, zegt God de Zoon
voor het duister in je hart
want voor jou gaf Ik mijn leven
Ik vind jou de moeite waard
voel je je ook nog zo klein
wees niet bang: Ik zal er zijn!

wees niet bang, zegt God de Trooster
ook al voel je je alleen
stuïten telkens weer je tranen
op een hart van koude steen
dwars door 't dichtste mistgordijn
wees niet bang: Ik zal er zijn!

Tineke Tuinder-Krause

Dit boekje bezorgen we bij iedereen die op welke manier dan ook bij onze kerkelijke gemeente staat ingeschreven.

Graag vertellen we wat de kerk dit jaar allemaal doet. Een gewoon jaar kun je het niet noemen, 2020. Door alle coronamaatregelen gaat veel kerkenwerk niet door en kunnen we met hooguit 30 mensen in de kerk terecht. Het lijkt niet echt op het jaarthema dat de landelijke kerk ons aanreikt en dat is afgedrukt op de voorkant: 'het goede leven, bloeien in Gods licht'.

Geloven gaat wel door. Maar wat daarnaast zo belangrijk is, gewone ontmoeting, ontbreekt. Toch laten we elkaar niet los. Met grote inzet proberen de vrijwilligers die in onze plaatselijke kerk actief zijn, inhoud te geven aan de zorg voor elkaar. Op allerlei, vaak nieuwe manieren organiseren zij die onderlinge ontmoeting. Telefonisch of in een ansichtkaart mogen we iets van God ontmoeten.

Ook deze brochure draagt bij in de ontmoeting.

Natuurlijk zijn we niet volmaakt. Er zal heus wel iemand buiten onze aandacht vallen. Als u teleurgesteld bent hopen we van harte dat u zelf contact met ons opneemt om daar iets aan te doen.

Ondertussen gaan de kerkdiensten door. Iedereen kan meekijken op www.kerkhoogvliet.nl Welkom!

*Al ken ik de weg niet die God met mij gaat,
ik ken wel mijn Gids.*

Maarten Luther

- Wat we nu kunnen doen:
 - Kerkdiensten:
Elke zondag om 10 uur. U mag er bij zijn als u zich heeft aangemeld; telefoonnummer op de website of in het kerkblad. Bij speciale diensten is het verschil met normaal erg groot, maar op gewone zondagen is het allemaal redelijk normaal. We houden ons aan alle corona-maatregelen. Online meekijken kan via onze eigen website.
 - Het pastorale team heeft telefooncirkels georganiseerd: rond deze tijd beginnen er vier, meer kringen zijn mogelijk.
 - De voedselbank op vrijdagmorgen: gaat gewoon door.
 - De rommelmakt: zie verderop in deze brochure.
- Wat we normaal doen – maar nu even niet:
 - De aparte Kerst- en Paasviering voor ouderen, georganiseerd door de Protestantse Vrouwen Dienst: De Kerstviering gaat niet door. De Paasviering moeten we tegen die tijd bezien.
 - Open Dorpskerk, op donderdagen van 10 tot 12 uur: Dit kan pas weer van start als de maatregelen versoepeld zijn.
 - De Oecumenische Taizéviering op de eerste woensdag van de maand: Zolang we niet mogen zingen ligt dit even stil.
 - Bijbelkringen, gespreksgroepen, koorrepetities: inderdaad, nu even niet.

*Laten we even eindeloos dromen
over wat niet is en dus nog gaat komen.*

bron onbekend

Wie zijn er allemaal actief in de kerk? Een opsomming:



Kindernevendienst Graag willen we u iets meer vertellen over de kindernevendienst. Tijdens de nevendienst nemen we de kinderen mee langs verschillende Bijbelverhalen. Dit doen we aan de hand van de methode 'Bijbel Basics', die gelijk loopt met het leesrooster in de kerk. 'Bijbel Basics' is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord hebben. Iedere week is er een programma met daarin een Bijbelverhaal, vragen rondom dat verhaal en opdrachten voor verschillende leeftijden.

Nadat de nevendienst een paar maanden afwezig is geweest, zal er vanaf oktober weer 1x per maand (in principe iedere 2e zondag) kindernevendienst zijn. Hier zijn we heel erg blij mee! De reeds geplande data zijn: 8 november, 13 december en 17 januari. Ouders met kinderen krijgen die zondagen voorrang met inschrijven. Zij mogen zich al aanmelden op de donderdag voorafgaand aan de zondag dat er nevendienst is. Dit kan via de What's App groep die we voor de ouders hebben aangemaakt of rechtstreeks bij Talitha of Carin. Op deze manier willen we de kinderen en hun ouders de kans geven elkaar weer te ontmoeten en zo de kinderen weer meer bij de kerk te betrekken. We hopen natuurlijk iedere maand zo veel mogelijk kinderen te mogen verwelkomen!



Groeten, leiding van de kindernevendienst: Carin, Mieke, Ria, Karlijn, Susanne en Talitha

Er zijn drie **koren** verbonden met onze gemeente: Eljakim, Voices en Rejoice. Ook zij stellen zich aan u voor:



Het Christelijk gemengd koor Rejoice uit Hoogvliet is op 22 januari 1990 opgericht. Het doel van ons koor is het zingen van geestelijke liederen om zodoende Gods woord uit te dragen. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 40 enthousiaste leden. We verlenen medewerking aan kerkdiensten en koorzangavonden. Daarnaast treden wij op in verpleegcentra, bejaardencentra en ziekenhuizen. Tevens organiseren wij jaarlijks een zang- en orgelavond in een van de Hoogvlietse kerken.

Ons repertoire bestaat uit vlotte Nederlands- en Engelstalige liederen, waarin de blijde boodschap van het evangelie is verwoord. Wij zingen onder andere: Peter van Essen, Tore W. Aas, Eric Lagerström en Vincent van Dam. Ook arrangeert dirigente Ingrid Luijten-Poort liederen voor Rejoice. Een muziekcommissie zorgt voor een regelmatige aanvulling van het repertoire.

De algehele leiding is in handen van Ingrid Luijten-Poort. Tijdens medewerkingen wordt het koor muzikaal begeleid op orgel-piano door Vincent van Dam. Bij repetities op maandagavond wordt het koor begeleid door Paul Sonneveld.

Meer informatie:

Voorzitter: Aad Hoogerwerf – T 010-4162777

Secretaris/Secretariaat: Cees Kerstens – T 010-4169390



Christelijk Koor Voices bestaat al meer dan 35 jaar. Aangezien verschillende leden er al net zo lang op zitten, hebben wij de naam Chr. Jongerenkoor Voices veranderd en het woord 'jongeren' weggelaten. Dat er leden al zo lang lid zijn is toch wel heel bijzonder en een teken dat wij het gezellig hebben met elkaar, want als je jezelf ergens thuisvoelt dan kom je er graag.

Ons koor bestaat uit een kleine 20 leden, waarvan er een aantal een muziekinstrument bespelen. Het is altijd gezellig en zo blijven wij op de hoogte van elkaar, want lief en leed wordt bij ons zeker gedeeld.

Wij zingen natuurlijk nederlandstalige liederen, maar ook engels en

spaans. Wij zijn erg blij met onze nieuwe dirigente Rianne Korteland, met wie wij een afrikaans nummer oefenen waar je echt blij van wordt. We hopen dat t.z.t. aan u te mogen laten horen.

Wij treden op in kerkdiensten, maar ook in zieken- en verzorgingshuizen en af en toe i.s.m. een muziekvereniging.

Natuurlijk zouden wij het leuk vinden om nieuwe leden te ontmoeten, u/jij bent van harte welkom op de woensdagavond vanaf 20.00 uur. Groeten van Chr. Koor Voices.



Combo Eljakim is een enthousiaste groep mensen, die via zang en muziek ons geloof willen belijden. Sinds 1975 zijn wij actief in erediensten in de regio Rotterdam.

Onze muziek varieert van vlotte gospel tot rustige ballads. Wij letten bij het uitzoeken en het instuderen van nieuwe muziekstukken met name op de (Engels- of Nederlandstalige) tekst. Hierdoor kunt u liederen selecteren die goed aansluiten bij het thema van de eredienst. Onze groep bestaat uit: 5 sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 4 bassen, begeleid door (elektrische) piano, dwarsfluit, basgitaar en drum. Onder leiding van onze dirigent Flora de Waard-van der Spek repeteren wij op zondagavonden in de Dorpskerk.



Kerkrentmeesters Om het kerkenwerk gaande te houden moet er ook aan de materiële zaken worden gedacht. Dat komt voor rekening van het College van Kerkrentmeesters.

Dit college bestaat uit tien personen, vergadert één keer in de vier weken en werkt samen met kerkenraad en Aanbouw.

Het draagt o.a. zorg voor:

- Het beheren van financiële middelen.
- Het uitvoeren van het financiële beleid betreft o.a. predikanten, organisten.
- Het regisseren van de geldwerving.
- Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening
- Bijhouden van de registers van gemeenteleden

- Een meerjaren onderhoudsplan



- En het beheren van de gebouwen



Pastoraal team Een praatje, een luisterend oor of gewoon een kop koffie voor de gezelligheid; de vijftien leden van het pastoraal-team zorgen ervoor dat de gemeenteleden die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, dat ook krijgen. Zeker tijdens deze coronapandemie is het meer dan ooit nodig om ervoor te zorgen dat mensen niet vereenzamen.

Het team komt één keer in de maand samen zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt in de gemeente. Ook één van de predikanten is hierbij aanwezig. Zo nodig kan die inspelen op individuele behoefte binnen de kerkgemeenschap.

In het team is een passende werkverdeling gemaakt. Daardoor kunnen bezoeken naar bijvoorbeeld verpleeghuizen, bepaalde wijken of straten zorgvuldig en efficiënt worden ingedeeld. Het pastoraal team staat onder begeleiding van Ds. Viola Huls.

De extra zorg die het team biedt, is op dit moment veelal telefonisch. Een bezoek afleggen is vanwege corona niet altijd verantwoord of wenselijk. Bij fysieke bezoeken neemt het team de coronamaatregelen in acht.



De Diaconie bestaat uit 7 diakenen en wordt ondersteund door onze predikant Ds. Robert Wilschut. Het is de hulpverleningspoot van de Protestantse kerk Hoogvliet. Wij kijken naar de noden van de omgeving en van de wereld en proberen daar met elkaar, waar het kan, een oplossing voor te vinden. Dit

kan zijn financiële ondersteuning bij rampen, maar ook directe hulp binnen onze omgeving. Zo kijken we b.v. via het vakantiebureau of we een vakantie kunnen verzorgen voor iemand die al heel lang niet op vakantie kon of vervoer te regelen op zondag naar de dienst voor wie slecht ter been is. Ook via de voedselbank komen er weleens vragen binnen voor ondersteuning.

De landelijke organisatie Kerk in Actie heeft talloze projecten die wij financieel ondersteunen. Verder hebben we ook nauw contact met 'samen 010', de overkoepelende organisatie van de Rotterdamse kerken.

Wij zijn dan ook heel blij dat er regelmatig geld binnenkomt via de collecten en de acceptgiroacties. Zo helpt u ook mee de nood in de wereld wat te verlichten.



 **De Interkerkelijke Activiteiten Commissie** We hebben ook nog een heel klein stukje oecumene in Hoogvliet. Dat krijgt gestalte in de IAC, de Interkerkelijke Activiteiten Commissie. Een samenwerking tussen de RK kerk en de Protestantse Gemeente. Zij organiseren in de zomer activiteiten voor mensen die niet met vakantie kunnen, besteden aandacht aan de Gebedsweek voor de Eenheid en regelen soepmaaltijden in de veertigdagentijd, voorafgaand aan Pasen. Ook dit zijn activiteiten waar een ieder van harte welkom is.

 **De Predikanten** van de Protestantse Gemeente in Hoogvliet zijn Robert Wilschut en Viola Huls. Wij gaan voor in de kerkdiensten en wij komen bij veel leden van onze gemeente op huisbezoek.

Vooraf met dat laatste zijn we momenteel heel voorzichtig: coronamaatregelen maken dat we van te voren altijd even bellen en vragen of diegene bij wie we langs willen gaan, het wel aandurft om iemand op bezoek te krijgen. Is het antwoord 'nee', dan praten we telefonisch bij. En bij 'ja', nemen we alle voorzorgsmaatregelen in acht: de goede afstand en evt. een mondkapje, hoewel dat vaak de verstaan-

baarheid niet verhoogt.

Ook in andere activiteiten worden we gehinderd door het virus. We geven normaal gezien leiding aan een Bijbelgespreksgroep, dit jaar komt er weer een belijdeniscathesatie-reeks, en er is een jongeren- en een ouderengespreksgroep. En dat alles staat nu even in de wacht. We hopen dat we snel weer mogen beginnen, of dat we een manier vinden om veilig bij elkaar te komen.

Elke maand komen we bij elkaar met het Pastorale Team. We delen onze vreugden en zorgen over de mensen die bij onze gemeente horen en wij, als predikanten, horen bij wie er vraag is om een bezoeking van één van ons tweeën.

Naast dit alles is er de gebedsgroep. Eens in de twee weken komen we bij elkaar om God te danken en hem de dingen voor te leggen die ons bezig houden. Helaas ligt ook dat op dit moment stil; we weten echter dat we op alle mogelijke plekken tot God mogen bidden en dat Hij ons ook dan hoort.



De Rommelmarkt vindt u in het oude Jeugdgebouw, Achterweg 40 Hoogvliet.

Verkoop: elke laatste zaterdag van de maand van 9.30 – 13 uur. Niet meer dan 6 klanten tegelijk naar binnen. RIVM regels van toepassing. Mondkapje verplicht.

Inzamelen: eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur.
Maand december gesloten.



En nog veel meer...

Want de jaarlijkse **fietstocht** moet wel worden georganiseerd

Zonder onze **organisten** is zingen in de kerk veel lastiger

De Stichting Aanbouw-Dorpskerk regelt alles omtrent de **verhuur van de Aanbouw** naast de kerk

Bidden

Bidden is, je lege handen
heffen naar omhoog.
En dan in dat uur beseffen,
nu sta ik oog in oog.

Bidden is, gesloten deuren
opendoen voor God
en het Hem oprecht beloven
ze gaan nooit meer op slot.

Bidden is, Hem alles zeggen
op elk uur van de dag.
Heel je nood in zijn Handen leggen
wat het ook wezen mag.

Bidden is, je toevertrouwen
niets minder en niets meer.
Bidden is, eenvoudig zeggen:
-hier ben ik dan, o Heer!-

W. Plomp

De Diaconie maakt het mogelijk dat de **Voedselbank** in de kerk gehouden wordt. Elke vrijdagochtend zijn de vrijwilligers intensief in touw om ervoor te zorgen dat alle pakketten goed gevuld zijn

Budgetmaatjes kunnen worden ingezet bij schuldenproblemen

Elke twee (soms drie) weken verschijnt er een nieuw **kerkblad**

Het is een hele organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft kan worden opgehaald door vrijwilligers van de **kerk-auto**. Binnenkort (maar na corona, nu nog even niet) kan er een busje worden ingezet

Brieven en brochures *worden bezorgd*. *Afspraken worden gemaakt*
De **website** is actueel (maar moet qua uiterlijk worden vernieuwd)

En

zo

voort

De predikanten zijn bereikbaar via

010 – 4160071 / v.huls@chello.nl en

010 – 4165513 / rjwilschut@kerkhoogvliet.nl

Overige emailadressen

Diaconie: diaconie@kerkhoogvliet.nl

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@kerkhoogvliet.nl

Kerkenraad: scriba@kerkhoogvliet.nl

Op de website vindt u een contactformulier. Langs die weg kunt u nog vele andere contactmogelijkheden benutten:

<https://www.kerkhoogvliet.nl/contactformulier.php>