

Protestantse Gemeente in Hoogvliet  
Advent en kerst 2020

Het goede leven  
Bloeien in Gods licht





Dit boekje bezorgen we bij iedereen die op welke manier dan ook bij onze kerkelijke gemeente staat ingeschreven.

Dit jaar kunnen we niet op de vertrouwde manier advent en Kerst vieren. Dat geldt voor iedereen persoonlijk. Nu we dit boekje maken mogen er 2 gasten bij u thuis op bezoek komen en hangt ons misschien wel een lockdown met avondklok boven het hoofd. Misschien is dat inmiddels anders, maar normaal is het nog lang niet.

Dat geldt ook voor de kerk. Geen Kerstnachtdienst, geen Kerstmorgen, geen ontmoetingen voor of na de kerkdienst. Niemand mag zingen in de kerk, ook de koren niet.

Om dat een heel klein beetje goed te maken delen we dit boekje uit. Daarin staan de Bijbellezingen centraal waar het in de komende weken over zal gaan.

Zo kunnen we ons toch verbonden weten, met elkaar en met de wereldwijde kerk van Jezus Christus.

We wensen u een gezegende Advents- en Kerstperiode

29 november, eerste Advent  
Jezus is het licht voor de wereld.



**Lezen: Johannes 8 vers 12 tot 19**

<sup>12</sup>Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.'

<sup>13</sup>De farizeeën zeiden tegen hem: 'U zegt dat over uzelf. Maar waarom zou dat waar zijn?' <sup>14</sup>Jezus antwoordde: 'Ik zeg dat inderdaad over mijzelf. En toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe zal gaan. Maar jullie weten dat niet. <sup>15</sup>Jullie veroordelen mij, omdat jullie denken als aardse mensen. Maar ik veroordeel niemand. <sup>16</sup>En als ik oordeel, is mijn oordeel juist. Want ik oordeel samen met de Vader die mij gestuurd heeft. <sup>17</sup>In jullie eigen wet staat dat een verklaring van twee getuigen geldig is. <sup>18</sup>Dus wat ik zeg, is waar. Want ik zeg het, en de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook.'



Wat geruststellend zijn de woorden van Jezus. In tijden dat het donker is, is Hij het licht. Als het bij jou van binnen donker is, kan Hij het daar wat lichter maken.

Wij hebben als mensen behoefte aan licht. Veel mensen voelen zich vaak een beetje (of wat erger) depressief, als het donker is. Die kunnen daar niet goed tegen. Ze worden er ook verdrietig van, en somber.

Jezus zegt: Ik ben het Licht voor de wereld. En de hoofdletter van 'Licht' is omdat Jezus meer is dan zomaar een lampje. Gewone lampjes willen nog wel eens uitgaan. Kapotgaan. Zodat je alsnog in het donker zit.

Jezus is het Licht. Als Hij bij je is dan kan het nog wel eens wat schemeren, maar echt donker wordt het niet meer.

Ook angst kan ervoor zorgen dat het donker wordt in je hart, Jezus weet daarvan. Hij wil, in onze angst, dicht bij ons zijn. Hij wil en kan onze angst verdrijven.

Wij moge alles waar we bang voor zijn aan Hem toevertrouwen. Dan komt Hij als Licht in ons hart.

### *Lied 1005*

*1.Zoekend naar Licht, hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.*

### *Refrein:*

*Christus, ons Licht, schijn door ons heen, schijn in het duister,  
Christus, ons Licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis*

# 6 december, tweede Advent

## God scheidt het licht.



### Lezen: Genesis 1 vers 2 tot 5

<sup>1</sup>In het begin maakte God de hemel en de aarde.

<sup>2</sup>De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

<sup>3</sup>Toen zei God: 'Er moet licht komen.' En er kwam licht. <sup>4</sup>God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. <sup>5</sup>Het licht noemde hij 'dag' en het donker noemde hij 'nacht'.

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.



In het noorden van de meest noordelijke landen van Europa (Noorwegen, Zweden, Finland) is het in de winter maar nauwelijks licht. De zon komt er maar nauwelijks op, blijft een beetje boven de horizon hangen en tegen drie uur 's middags begint het al te schemeren. Een wat blauwig licht tekent de dag.

Als je daar een poosje bent, dan ga je gaandeweg merken hoe belangrijk het licht is. Het is niet vreemd dat God als eerste het licht schiep. Belangrijk, om gewassen te laten groeien, om te kunnen zien waar je loopt en om elkaar te kunnen herkennen. Elkaar te ontmoeten.

Als het ergens heel donker is, en iemand strijkt een lucifer af, dan helpt dat meteen. Dan kun je meteen weer 'iets' zien. En dat is van groot belang in ons leven. Dan gloort er hoop, verwachting dat het niet donker zal blijven. Omdat het GóD is die het licht al schiep, nog voordat de zon er was.

### *Lied 1005*

*2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord*

### *Refrein:*

*Christus, ons Licht, schijn door ons heen, schijn in het duister,  
Christus, ons Licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis*

13 december, derde Advent

De mensen zullen een stralend licht zien.



## Jesaja 9 vers 1 tot 6

<sup>1</sup>Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is.

<sup>2</sup>Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald.

Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.

<sup>3</sup>Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

<sup>4</sup>De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand.

<sup>5</sup>Er is een kind geboren, we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede.



<sup>6</sup>Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn.  
Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn.  
Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk.  
Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig.  
De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren.



Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, weten er nog van. Donkerder dan toen kon het bijna niet meer worden. Velen hebben zich in die tijd vastgeklampt aan deze teksten. Deze woorden, die verhaalden over een groot licht dat komen zou. Ze boorden een verlangen aan dat mensen maar nauwelijks levend durfden te houden. Dat ze diep hadden weggestopt. De Vredevorst, hier de Koning van de Vrede genoemd. Zou Hij ooit een einde laten komen aan deze oorlog?  
Wij leven in een tijd van vrede die niet vanzelfsprekend is. Maar op vele plekken in de wereld is die vrede niet. Is die vrede ver te zoeken zelfs. Landen waar honger is en dorst. Waar mensen zoeken naar vrede.  
Maar ook wij kunnen niet echt in vrede leven als er geen vrede in ons hart is. Als de Vredevorst het in onze harten niet voor het zeggen heeft.

*Lied 1005*

*3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.*

*Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de Vredevorst*

*Refrein:*

*Christus, ons Licht, schijn door ons heen, schijn in het duister,  
Christus, ons Licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis.*

## 20 december, vierde Advent Zacharias zingt over het hemelse licht.



### Lezen: Lucas 1 vers 67 tot 79

<sup>67</sup>Toen kwam de heilige Geest in Zacharias. Hij liet Zacharias het volgende zeggen:

<sup>68</sup>Alle eer aan de Heer, de God van Israël!

Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.

<sup>69</sup>Hij heeft ons een machtige redder gegeven, uit de familie van koning David.

<sup>70-71</sup>Lang geleden heeft God al beloofd:

'Ik zal jullie redden van je vijanden en van iedereen die jullie haat.'

Dat hebben de profeten gezegd tegen onze voorouders.

<sup>72</sup>Zo toonde God aan hen zijn liefde, hij is zijn heilige belofte niet vergeten.

<sup>73-75</sup>God beloofde aan Abraham, onze voorvader,

dat hij ons zou redden van onze vijanden.  
Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,  
zonder bang te zijn.  
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.  
76En jij, Johannes, bent straks een profeet  
van de allerhoogste God.  
Want jij zult de weg klaarmaken,  
zodat de Heer kan komen.  
77Jij zult de mensen vertellen  
dat ze gered kunnen worden.  
Want God wil hun fouten vergeven.  
78Omdat God zo veel van ons houdt,  
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.  
79Dat licht zal schijnen op iedereen  
die leeft in het donker,  
in de schaduw van de dood.  
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.'



Jezus is het licht (Licht) van de wereld. En het lijkt wel alsof God dat licht niet zomaar onaangekondigd naar de aarde wilde laten komen. Dat moest voorbereid worden.

Natuurlijk lasen we in Jesaja ook al een soort vooraankondiging. Maar dat was al best wel lang geleden. Dus kwam Johannes. Ook op wonderlijke wijze geboren. Uit een vrouw die qua leeftijd geen kinderen meer kon krijgen. Maar God had een bijzonder plan met hem. Hij mocht aankondigen dat Jezus zou komen. En zijn vader maakt daar al een begin mee. En ook hij spreekt over het licht. Hemels licht, dat schijnt op iedereen die leeft in het donker.

Zo zal Jezus komen. Voor alle mensen die geen plaats hebben in deze wereld.  
Voor daklozen. Voor mensen die koud zijn geworden van binnen, in hun hart.

Zo zal Jezus komen. Voor mensen die eenzaam zijn en verdrietig en alleen.  
Zo zal Jezus komen. Voor alle mensen die dingen fout hebben gedaan. En die Hij wil vergeven als je spijt hebt.

Zo is Jezus gekomen. Als Licht in de wereld. Ook voor u. Ook voor jou. Zodat wij, met elkaar, het goede leven kunnen leven. En kunnen bloeien in Gods Licht.

*Lied 1005*

*4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door u gebouwd.*

*Refrein:*

*Christus, ons Licht, schijn door ons heen, schijn in het duister,  
Christus, ons Licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis*

## 24 en 25 december, Kerstnacht en Kerstmorgen Jezus is het ware licht.



### **Lezen: Johannes 1 vers 1 tot 18**

<sup>1</sup>In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. <sup>2</sup>In het begin was hij al bij God. <sup>3</sup>Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn.

<sup>4</sup>Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. <sup>5</sup>Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.

<sup>6</sup>Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. <sup>7</sup>Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. <sup>8</sup>Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen.

<sup>9</sup>Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, <sup>10</sup>die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. <sup>11</sup>Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven.

<sup>12</sup>Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. <sup>13</sup>Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God.

<sup>14</sup>Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

<sup>15</sup>Johannes vertelde over hem, en zei: 'Na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Want hij was er al veel eerder dan ik.'

<sup>16</sup>God is goed voor ons, telkens weer. Dat merken we aan de grote liefde die zijn Zoon ons laat zien. <sup>17</sup>Via Mozes hadden we Gods wet al gekregen. En nu hebben we door Jezus Christus Gods liefde en trouw leren kennen.

<sup>18</sup>Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God.



Jezus is Gods grote gave. Niet altijd wordt dat herkend. Eigenlijk is dat vreemd als je beseft hoezeer de betekenis van Jezus, deze gave, op veel plekken in het eerste deel van de Bijbel al voorkomt.

Kijk naar de rol van Abigaïl, die bij David voor haar man in de bres springt door zijn schuld op zich te nemen hoewel zij niets verkeerd heeft gedaan. David kan niet anders dan haar tegemoet komen. Zo neemt Jezus onze schuld op zich - God kan niet anders dan Hem tegemoet komen.

De grote betekenis van vergeving is al in de psalmen bezongen: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van

ons verwijderd, want Hij weet waarvan we gemaakt zijn.

Ook dat eerste deel van de Bijbel zingt dit uit: God zoekt ons op, lang voor wij naar Hem op zoek zijn.

Dat is het wezen van Kerst. Deze lijnen uit het eerste deel van de Bijbel worden doorgetrokken. Ze laten zien dat het altijd mogelijk is om opnieuw te beginnen. Nooit hebben schuld of verdriet of verlorenheid het laatste woord. God zoekt ons op - het Licht wint van het donker.

Dat is de gave die we ontvangen met Kerst. Dat is het Licht dat in de wereld is gekomen. Daarom vieren we dit feest tot op de dag van vandaag.

*Lied 1005*

*5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.*

*Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.*

*Refrein:*

*Christus, ons Licht, schijn door ons heen, schijn in het duister,  
Christus, ons Licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis*



De Protestantse Gemeente  
in Hoogvliet...

...maakt deel uit van de  
Protestantse Kerk in Nederland



De predikanten zijn bereikbaar via  
010 – 4160071 / v.huls@chello.nl en  
010 – 4165513 / dswiltschut@kerkhoogvliet.nl

Overige emailadressen

Diaconie: diaconie@kerkhoogvliet.nl  
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@kerkhoogvliet.nl  
Kerkenraad: scriba@kerkhoogvliet.nl

Op de website vindt u een contactformulier. Langs die weg  
kunt u nog vele andere contactmogelijkheden benutten:  
<https://www.kerkhoogvliet.nl/contactformulier.php>

*Illustratie voorzijde is overgenomen uit de nieuwste visienota van de Protestantse Kerk Nederland: Van U is de toekomst*

*Illustraties binnenwerk zijn afkomstig uit de filmpjes van het adventsproject 2020 van het Nederlands Bijbelgenootschap, gemaakt door Zandtvenaar*